



Onze Oecumenische Basisgemeente staat open voor allen die buiten en binnen de kerken op zoek zijn naar zingeving, religie en de betekenis daarvan in de maatschappij. Wilt u meer van ons weten ga dan naar onze website :[www.oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl](http://www.oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl)

### **Vieringen najaar 2020**

Het thema van de vieringen in dit najaar is "Verbinding". Verbinding is een basisbehoefte van ons mensen. Het maakt dat we ergens bij horen dat groter is dan onszelf, dat ons inspireert en ons een reden van bestaan geeft. In de komende maanden wordt dit thema steeds vanuit een ander aspect belicht.

Tijdens de vieringen proberen we er achter te komen wat bepaalde mensen of groepen mensen bezielt en wat hen gaande houdt. De vieringen leveren bijzondere momenten te midden van alles wat we doen. Er is gelegenheid tot ontmoeting, tot bezinning en het vinden van woorden van wijsheid. We zingen daarover en soms luisteren we daarbij ook naar muziek. We vinden hier inspiratie om onze weg te gaan, alleen en samen, persoonlijk en maatschappelijk.

### **Viering 1 november 2020**

**Plaats:** gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn

**Aanvang:** 10.00 uur

**Thema:** Verbinding met het verleden

We leven over het algemeen erg met het heden (wat iets anders is dan *in* het heden) en een beetje met de toekomst, maar erg weinig met het verleden. We denken vaak dat wat we meemaken nieuw en uniek is en dat wij daarvoor ook nieuwe oplossingen (innovaties) moeten bedenken. We vergeten daarbij dat vrijwel alles al eerder is voorgekomen en dat we veel kunnen leren uit het verleden en de oplossingen die toen zijn bedacht. Denk bijvoorbeeld aan de recente racismediscussie. Die blijken we in de basis in de jaren '80 ook al op vrijwel dezelfde wijze te hebben gevoerd. Kennis van ons verleden, ook dat van onze basisgemeente, kan ons helpen de huidige tijd beter te begrijpen en er goed mee om te gaan. "Wie het verleden niet kent is gedoemd om het te herhalen" en "het verleden is de sleutel tot de toekomst" zijn bekende uitspraken. In deze viering gaat het vooral om het verleden van ons geloof in zowel spiritueel als maatschappelijk opzicht. We leven in onzekere tijden en maken ons vaak zorgen over de toekomst. Op welke manier kan het verleden ons daarbij tot inspiratie en steun zijn? In deze viering proberen we daar een aantal voorbeelden van te geven waardoor we hopelijk weer versterkt de toekomst in kunnen gaan.

Tijdens deze viering herdenken wij ook de overleden leden van onze basisgemeente.

In oktober hebben we de draad van vieringen weer opgepakt. Wij houden rekening met de voorschriften van het RIVM en het protocol van de Doopsgezinde Kerk. Zo kan iedereen komen, het is veilig. Er gelden de volgende regels:

- Het is in verband met de beschikbare ruimte (30 plaatsen) nodig om je aan te melden. Dat kan tot en met donderdag 29 oktober via [kees.posthumus@planet.nl](mailto:kees.posthumus@planet.nl).
- Wij richten de zaal precies op maat in op de mensen die zich hebben aangemeld. Mensen uit een huishouden kunnen naast elkaar zitten. Wij zitten in een grote, wijde, veilige kring.

- Als je klachten hebt die op corona kunnen wijzen, blijf dan thuis.
- Als je niet wilt of kunt komen en wel de viering wilt beluisteren, mail dan naar Joop van Ravensberg, [corjovrav@hetnet.nl](mailto:corjovrav@hetnet.nl). Hij stuurt je de viering als een audiobestand via WeTransfer.
- Wij gaan de kerk in via de voordeur en er weer uit door de achterdeur.
- Samen zingen is nog niet mogelijk. Solisten uit het koor verzorgen de zang, begeleid door onze pianisten.
- Breng wel geld mee, want er is bij de uitgang een collecte.
- Er is na afloop geen koffie en thee.

Het is even wennen. Er is nog steeds veel mogelijk. Van harte welkom!

### **Basisvergadering vrijdagavond 20 november 2020**

*Aanmelden kan tot en met donderdag 15 oktober via [kees.posthumus@planet.nl](mailto:kees.posthumus@planet.nl). Als je klachten hebt die op corona kunnen wijzen, blijf dan thuis.*

**Plaats:** gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn

**Aanvang:** 20.00 uur

**Na-de-pauze-thema:** Musicians without Borders

Pieter Kat, lid van de Doopsgezinde Gemeente, komt ons vertellen over Musicians without Borders, een project waar hij al lang intensief betrokken is.

Het leven van kinderen op de West Bank in Palestina is vaak uitzichtloos. Het geweld heeft een enorme invloed op het leven van deze kinderen. Zij verlangen naar een leven zonder angst, zonder voortdurende dreiging. Ook zij willen leven met hoop voor de toekomst. Musicians without Borders heeft een gevarieerd muziekprogramma voor deze kinderen: Palestine Community Music. Hiermee startten ze in 2008. Lokale jongeren, leraren en maatschappelijk werkers worden getraind om de veerkracht van de kinderen te vergroten, een cultuur van geweldloosheid te bevorderen, om de kinderen het gevoel te geven weer even gewoon kind te zijn. Duizenden kinderen en families in vluchtelingenkampen, scholen, ziekenhuizen, weeshuizen en in geïsoleerde dorpen worden zo bereikt. Veel aandacht is er ook voor kinderen met beperkingen. De documentaire "Little stars of Bethlehem" gaf een indrukwekkend beeld over een groep kinderen die op de Cello Biënnale in Amsterdam mochten optreden.

### **De Groene Hoed**

**Datum:** Vrijdag 13 november 2020

**Tijd:** 19.30 uur

**Plaats:** Regentessekerk



**Film: Me Before You**



De yup Will Traynor heeft zijn zaakjes aardig op orde. Hij verdient bakken met geld als bankier, woont in een duur appartement in de stad en heeft een aantrekkelijke, hoogblonde vriendin om het plaatje compleet te maken. Aan dat perfecte bestaan komt abrupt een einde wanneer hij op een regenachtige dag de straat oversteekt en geschept wordt door een motorrijder. Zijn verlamming ontnemt hem van zijn gebruikelijke levenslust en maakt hem uitermate cynisch, waardoor de ene na de andere verzorger aan huis al snel de benen neemt. Totdat de even chaotische als eigenzinnige Louisa Clark haar intrede maakt. Zonder een duidelijke richting in haar leven, hopt deze eigenzinnige en creatieve 26-jarige van baan naar baan tot zij wordt ingehuurd voor de verzorging van Will. In eerste instantie moet hij niets hebben van de praatgrage flapuit die in kleurrijke leggings door zijn woonkamer banjert, maar langzamerhand slaat haar enthousiasme toch aan en lijkt Will zijn plezier in het leven te hervinden.

Aanmelding en info: Hans de Haan, [hans.jdehaan@gmail.com](mailto:hans.jdehaan@gmail.com). In verband met de “Corona regels” bij opgave uw n. a.w.-gegevens, telefoonnummer en emailadres vermelden. Na opgave wordt een bevestiging gestuurd. Het maximum aantal bezoekers is 30 conform de huidige regels van het RIVM. Er geldt een voorbehoud omdat deze regels kunnen wijzigen.

Kosten: € 4,00 p.p. Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. ‘De Groene Hoed, film 13 november 2020’.

---

**Indien u geen prijs stelt op volgende nieuwsbrieven, verzoeken we u dit per e-mail te melden:  
[info@oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl](mailto:info@oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl)**