



Maart 2023

Nieuwsbrief Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Onze Oecumenische Basisgemeente staat open voor allen die buiten en binnen de kerken op zoek zijn naar zingeving, religie en de betekenis daarvan in de maatschappij. Wilt u meer van ons weten ga dan naar onze website: www.oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl

Vieringen voorjaar 2023

Het hoofdthema van de vieringen in dit voorjaar is: Onderzoekt alle dingen. Dit hoofdthema wordt in de afzonderlijke vieringen uitgewerkt in thema's zoals Alledaagse spiritualiteit, Aandacht, Goede vrijdag (Bewogen), Pasen (Sta op en schitter!), Geestkracht en de serie eindigt vlak voor de vakantie met Kortstondige ervaringen. Tijdens de vieringen proberen we er achter te komen wat bepaalde mensen of groepen mensen bezielt en wat hen gaande houdt. De vieringen leveren bijzondere momenten te midden van alles wat we doen. Er is gelegenheid tot ontmoeting, tot bezinning en het vinden van woorden van wijsheid. We zingen daarover en soms luisteren we daarbij ook naar muziek. We vinden hier inspiratie om onze weg te gaan, alleen en samen, persoonlijk en maatschappelijk.

Viering zondag 5 maart 2023

Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn

Aanvang: 10.00 uur

Hein Stufkens: "Aandacht heeft vooral te maken met een manier van hier en nu aanwezig zijn, met echt luisteren en echt zien. Onderzoek wees uit dat in de zorg en in de hulpverlening aandachtige presentie, zonder (voor)oordelen, zonder bedoelingen, zonder haast ook, het meest werkzame ingrediënt is. En geldt datzelfde niet voor alle relaties tussen mensen? Wordt eigenlijk de kwaliteit van alles wat we doen niet bepaald door de aandacht waarmee we dat doen? Misschien is aandacht een ander woord voor liefde."

Basisvergadering 17 maart 2023

Plaats: Buurtcentrum De Groene Hoven, Koninginnelaan 280, Apeldoorn

Aanvang: 15.00 uur

Op de basisvergadering van 17 maart stellen wij de vieringenlijst voor het nieuwe seizoen vast. Een peiling op de vorige basisvergadering leverde een mooie en gevarieerde lijst met thema's op.

Na de pauze vertelt Daan Vogelpoel over zijn reis door leven en geloven, onder de titel 'Niet gelovig, wel religieus'.

Voorstelling vrijdag 10 maart 2023



Ontmoeting met gevolgen

Korneel Roosma - toneel

Sikke Roosma - decor en geluid



In 2025 zal het 500 jaar geleden zijn dat in Zürich (Zwitserland) de eerste volwassenendoop plaatsvond. De reformator Menno Simons zal dan in Nederland centraal staan. Zijn gedachtegoed en idealen komen in deze voorstelling alvast fris naar voren.

De vrouw van Menno Simons heette Geertruydt Jansdochter Hoyer. Haar verre achter-, achter-, achterkleindochter Geerte de Vries heeft Geertruydt aangespoord om haar kant van de doperse geschiedenis te vertellen. Zij heeft ons het een en ander te zeggen en geeft ons ook ideeën voor deze tijd om over na te denken. Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende tegemoet? In dit toneelstuk kijken beide vrouwen terug op die keuze.

Datum: Vrijdag 10 maart 2023.

Tijd: 20.00 uur (voorstelling duurt ca. 75 minuten, geen pauze).

Plaats: Doopsgezinde kerk.

Kosten: € 10,00 p.p. Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken naar NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. 'De Groene Hoed voorstelling 10 maart 2023'.

Info & opgeven U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij AnneJet Bennink, ajbennink@hotmail.com. Bij opgave uw naam en emailadres (of eventueel telefoonnr.) vermelden.

Indien u geen prijs stelt op volgende nieuwsbrieven, verzoeken we u dit per e-mail te melden: info@oecumenische-basissgemeente-apeldoorn.nl