



september 2023

Nieuwsbrief Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Onze Oecumenische Basisgemeente staat open voor allen die buiten en binnen de kerken op zoek zijn naar zingeving, religie en de betekenis daarvan in de maatschappij. Wilt u meer van ons weten ga dan naar onze website: <http://www.oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl>

Vieringen najaar 2023

Bij de eerste vieringen in dit najaar staan we stil bij thema's die te maken hebben met dood en leven, aansluitend op een leerhuis van dezelfde strekking. Kies het leven, maar besef dat het eindig is. Waar vinden we troost? Ter afsluiting luisteren we naar de verstilde muzieklanken van een requiem. Maar het aards bestaan voor de achterblijvers gaat verder. Daarom volgt een thema over hedendaagse profeten om in de kerstviering uit te komen bij het hoopvolle verhaal over een nieuw begin bij de geboorte van Jezus.

Tijdens de vieringen proberen we er achter te komen wat bepaalde mensen of groepen mensen bezielt en wat hen gaande houdt. De vieringen leveren bijzondere momenten te midden van alles wat we doen. Er is gelegenheid tot ontmoeting, tot bezinning en het vinden van woorden van wijsheid. We zingen daarover en soms luisteren we daarbij ook naar muziek. We vinden hier inspiratie om onze weg te gaan, alleen en samen, persoonlijk en maatschappelijk.

Leerhuis: vrijdag 1 september 2023

Plaats: Buurtcentrum De Groene Hoven. Koninginnelaan 280, Apeldoorn

Aanvang : 14.00 uur. (inloop 13.30). Sluiting rond 16.00 uur.

Op deze vrijdag vindt de eerste bijeenkomst plaats in ons leerhuis over 'leven, afscheid, en daarna'. Wij beginnen bij 'leven'. Harry Smit zal het thema voor ons openen in een interview over de betekenis en plaats van 'leven' in de Joodse traditie. G'd is er de G'd van het leven. Wat betekent dat voor het dagelijks leven, voor de keuzes die je maakt, voor hoe je wilt leven, voor hoe je tegen de dood aankijkt? Na de inleiding gaan we in drie groepen met elkaar in gesprek naar aanleiding van regels uit het lied van Oosterhuis 'Wat ik gedaan heb'. Het is een soort agenda over hoe je tegen het leven aan kunt kijken. Het programma biedt ook ruimte voor gedichten en muziek.

Viering zondag 3 september 2023

Plaats : Gebouw Doopsgezinde Gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn

Aanvang : 10.00 uur

Thema : Kies het leven

In deze maanden zijn we als basisgemeente bezig met leven, dood en rouw, in een driedelig leerhuis. De vieringsthema's sluiten daar min of meer bij aan. Kiezen voor het leven klinkt als een mooie en hoopvolle oproep, maar de invulling ervan is soms een heel gepuzzel. Toch schuiven de puzzelstukjes in elkaar en zijn er richtingwijzers.

Basisvergadering 15 september 2023

Plaats: Buurtcentrum De Groene Hoven, Koninginnelaan 280, Apeldoorn

Aanvang: 15.00 uur! Inloop vanaf 14.30 uur.

Thema Na de Pauze: Buddy-to-buddy-project Apeldoorn

‘Een persoon kan waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar een nieuw bestaan’. In het na-de-pauze-gedeelte van de basisvergadering in september is Dieuwke de Boer onze gast. Zij is coördinator bij het buddy-to-buddy-project in Apeldoorn. In dit project trekken mensen die naar Nederland gevlucht zijn vier maanden op met een inwoner van Apeldoorn. Zo wordt het sociaal isolement van asielzoeker doorbroken en worden Apeldoorners betrokken bij de opvang van vluchtelingen. Het project zorgt voor een goede match en faciliteert de deelnemers van het project bij diverse onderdelen. Onder anderen Marion van den Brink en Fokjelij Zijlstra zijn buddy's.



Vrijdagavond 22 september 20.00 uur Regentessekerk

Lezing: *God ofwel het multiversum*

Geloof en wetenschap door de lens van Spinoza

door dr. Margot Brouwer

Kun je als sterrenkundige nog in God geloven, en zo ja, hoe?

Dr. Margot Brouwer groeide op in een gelovig gezin, maar werd aan de universiteit geconfronteerd met een heel ander wereldbeeld: een leeg, onbarmhartig universum waarin voor God geen plaats lijkt.

Nu neemt Margot ons mee in diens levenslange worsteling met existentiële vragen. Wat betekent de kennis dat wij uit sterrenstof bestaan voor ons? Hoe ga je om met je eigen nietigheid? Kun je je nog geborgen voelen in een oneindig heelal? Gelukkig komt Margot erachter dat die niet de eerste is die hierover diep heeft nagedacht. Filosoof Baruch de Spinoza, vader van de Verlichting, werkte vierhonderd jaar geleden al uit hoe wij verbinding, zin, en zelfs geluk kunnen vinden in onze eenheid met een eindeloos multiversum dat hij ‘God’ durfde te noemen. Vooral in onze tijd kan deze driehoeksverhouding tussen wetenschap, filosofie en zingeving onze blik verwijden van de waanzin van alledag naar de peilloze diepten van ruimte en tijd, en uiteindelijk naar wie wij werkelijk zijn.



Dr. Margot Brouwer studeerde Natuur- en Sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam, en rondde daar als eerste student de master ‘Gravitation and Astroparticle Physics’ af. Vervolgens promoveerde Margot aan de Universiteit Leiden op het onderwerp van donkere materie en alternatieve zwaartekracht, en werkte als sterrenkundig onderzoeker aan de Universiteiten van Amsterdam en Groningen. Op dit moment schrijft Margot een boek over de combinatie van natuur, wetenschap en zingeving door middel van Spinoza’s filosofie.

Datum : Vrijdag 22 september 2023.
Tijd : 20.00 uur.
Plaats : Regentessekerk.
Info & opgeven : per mail bij Sjoerd de Haan sjoerddehaan@planet.nl.
Kosten : € 8,00. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op de rekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. ‘De Groene Hoed, Lezing 22 september 2023’.

Indien u geen prijs stelt op volgende nieuwsbrieven, verzoeken we u dit per e-mail te melden: info@oecumenische-basissgemeente-apeldoorn.nl